

- Contact
- Nieuwsbrief
- Reporters Respond
- English

Doe mee

[Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [LinkedIn](#)



In Noord-Oekraïne schieten zelfs de bomen

Daar staat hij dan, geleund tegen zijn gifgroene Lada: luitenant-kolonel Doedkin, persvoorlichter van de Noord-Oekraïense grenstroepen.

dinsdag, 15 december 2015

Blog door Eva Cukier. Zij maakte deze reportage reis met financiële steun van het Postcode Loterij Fonds voor journalisten van Free Press Unlimited.

Weken van accreditatiebrieven, e-mails, en telefoontjes met zijn chefs gingen vooraf aan onze ontmoeting op deze gure maandagochtend in de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv. Vandaag neemt Doedkin me mee naar het drielandenpunt Senkivka, daar waar Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland elkaar ontmoeten in een grillige driehoek. Het is ook de plaats waar Oekraïne sinds het voorjaar bezig is met de aanleg van een "Europese Muur", een verdedigingslinie die het land tegen een Russische inval moet beschermen.

Luitenant-kolonel Doedkin, eind veertig, rijdt al jaren journalisten naar de grensregio. De oude Lada -ooit het nostalgische bezit van een welgestelde Oekraïense dame in de Franse badplaats Cannes- is zijn trouwe kameraad. Doedkin mag al bijna met pensioen. Maar thuiszitten is niet zijn ding, daarom heeft hij voor drie jaar bijgetekend. Nooit eerder in zijn militaire carrière was de situatie zo spannend als nu. Deze zomer hielden de Russen een groep van het persbureau AFP negen uur lang vast toen ze voor de lol de grens over wilden wandelen. "Ik had ze nog gewaarschuwd, maar ze waren eigenwijs. Na vrijlating heb ik ze onthaald met een glaasje wodka", grijnst de militair.

Doedkin heeft dezelfde snor als Loekasjenko. Hij draagt de Wit-Russische president dan ook een warm hart toe. "Die houdt tenminste orde in zijn land." Nee, dan Oekraïne, een puinzooi. En Doedkin kan het weten. Deze zomer hadden hij en zijn collega's wekenlang uitzicht op de Russische tanks die zich verzamelden aan de grens, klaar om door te stomen naar Kiev. "We dachten dat het onze broeders waren, maar de Russen bleken niet te vertrouwen." Op een dag vertrokken de tanks ineens. Naar later bleek om de Oekraïense troepen bij de slag van Ilovajsk in de pan te hakken.

Nu is het stil aan de eens zo drukke grens. Het verkeer is met twee derde afgenomen en dus ligt ook grenscafé "Drie Gezusters" er verlaten bij. Op de stoep staan Turkse vrachtwagenchauffeurs te roken. Ze maken zich op voor de tien uur durende rit naar Moskou. Voorbij de controleposten herinnert een helikopterlandingsplaats aan de feestelijke ontmoeting in 2003 tussen de presidenten van de drie landen: Poetin,

Koetsjma en Loekasjenko. Ze vierden de vriendschap der volkeren, ruim tien jaar later houden de Russen en Oekraïners elkaar op deze plek -de kortste route van Moskou naar Kiev- met argusogen in de gaten.

Aangekomen bij de grens loodsen Doedkins collega's me trots door een pas gegraven en naar dennenhout geurende loopgraaf. De gang leidt naar een schuilkelder waar een klein houtkacheltje staat te ronken. Het is er warm en knus en heeft meer weg van een Finse sauna dan van een militaire bunker. In het geval van een Russische aanval lijkt het hier best een tijdje uit te houden, lach ik. Maar de soldaten zijn bloedserius.

De "Europese Muur" blijkt niet meer dan een hek. Een lang, groen hek van tweeduizend kilometer. Het is twee meter hoog en voorzien van venijnig prikkeldraad en antitankgreppels, maar bij lange na niet genoeg om een leger tegen te houden. We beklimmen een eenzame wachttoren. Bovenop staat een soldaat van een jaar of achttien in de gierende najaarswind. Ik mag zijn verrekijker lenen en tuur over de zandvlakte, over het hek, de antitankgreppels en over de bossen richting Rusland. Het landschap biedt een stille en desolate aanblik. Niets wijst erop dat ook hier, ver van het oosten, een oorlog sluimert. Maar schijn bedriegt, zeker aan de grens met Rusland.

Wie de geschiedenis van de streek bestudeert, begint iets te dagen: Hier is vrede een uitzondering. Elf eeuwen geleden bezetten de Chazaren in het gebied, een Turkse stam die heerste over de steppe en over de westelijke aftakkingen van de Zijderoute. Tot de heerser Svjatoslav hen verdreef en het machtige, met Kiev rivaliserende prinsdom van Tsjernigov stichtte. Niemand minder dan Dzjengis Chan's kleinzoon legde tweehonderd jaar later de stad in as, waarna het Litouws hertogdom het stokje overnam om op zijn beurt te worden verdreven door Moskovische ridders. In de negentiende eeuw stationeerde de Russische tsaar kozakken in het gebied om de bevolking onder de duim te houden. In de Tweede Wereldoorlog verscholen partizanen zich in de uitgestrekte berkenbossen.

Doedkin wrijft in zijn handen en grinnikt: "In deze streek schieten zelfs de bomen. En mochten de Russen dat soms vergeten zijn, dan zullen wij ze er met liefde aan herinneren." Op de terugweg belt zijn vrouw. Of hij nog wat keien kan meenemen voor de moestuin van de datsja. We maken een pitstop in een goudgerand berkenbos waar Bob Ross wel raad mee zou weten. Al stenen zoekend haalt Doedkin met vochtige ogen herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn onlangs overleden vader. Net voor we de stad bereiken, slaat de groene Lada af naar een tankstation. Of ik de verbruikte benzine even kan afrekenen. Het leger is tenslotte geen taxibedrijf.

Foto: Hek en loopgraven in het grensgebied met Rusland.

- [f](https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&t=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20) Facebook [http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&t=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20]
- [t](https://twitter.com/share?url=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&text=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20) Twitter [http://twitter.com/share?url=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&text=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20]
- [in](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&title=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20&summary=Blog%20door%20Eva%20Cukier.%20Zij%20maakte%20deze%20repor) LinkedIn [http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.freepressunlimited.org/nl/blog/in-noord-oekraïne-schieten-zelfs-de-bomen&title=In%20Noord-Oekra%C3%AFne%20schieten%20zelfs%20de%20bomen%20&summary=Blog%20door%20Eva%20Cukier.%20Zij%20maakte%20deze%20repor]
- [✉](https://www.freepressunlimited.org/nl/forward?path=node/1099) Forward [https://www.freepressunlimited.org/nl/forward?path=node/1099]

VERWANTE ARTIKELEN

- **[RUSSISCH TELEVISIEKANAAL DOZHD TV ONDER ZWARE DRUK](#)**



Het Russische televisiekanaal Dozhd TV staat hevig onder druk, sinds het vorige week een omstreden poll op de website plaatste.

- **[DE DAG VAN DE STAD GROZNY](#)**



Journalist Nieuman maakte deze reportagereis met financiële steun van het Postcode Loterij Fonds voor journalisten van Free Press Unlimited. Zij werkt aan een documentaire over de president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov. Lees hier één van haar eerste indrukken.

- **PROPAGANDA WAKKERT VUUR IN OEKRAÏNE AAN**



Update: Bronnen bevestigen dat de lokale media in Oekraïne onder druk worden gezet om hun uitzendingen te stoppen.

- **ACTIVISTEN ZIJN GEEN SPIONNEN, PRESIDENT POETIN**



Free Press Unlimited ondertekent brief aan president Poetin



[Doneer nu](#)